

Kortemarkse voetbalploeg Scoutaboe speelt af en toe, maar altijd voor het plezier

# Ge doetagoe Scoutaboe !

■ Er wordt wel eens gesteld dat de jeugd van tegenwoordig weinig of geen sport meer beoefent. Als de jongeren van onze samenleving dan toch eens zouden durven te sporten, dan is de kans klein dat dat op een zondagochtend, het uitgelezen moment om goed uit te slapen na een nachtje stappen, zou gebeuren. Dit geldt echter niet voor de jeugdige bende van FC Scoutaboe.

Zondag 2 november, even voor negen. Deze reporter begeeft zich naar de gemeentelijke voetbalterreinen. Over een halfuurtje wordt immers de tweede thuismatch van FC Scoutaboe op gang gefloten. De naam van de ploeg is een samensmelting van 'scouts' en 'Taboe'. „Dit is een café in Staden waarvan Wesley Puype, uitbater van het café en tevens scoutslid, ook mee speelt,” vertelt Jan Kimpe, secretaris van FC Scoutaboe.

De ploeg bestaat voornamelijk uit leden en ex-leden van

de Kortemarkse scouts. Oorspronkelijk was het hun bedoeling niet om deel te nemen aan een competitie op zondagvoormiddag. „De wieg van Scoutaboe ligt op het grasveld dat zich achter het scoutslokaal bevindt,” vertelt Jan. „Daar speelden we op zondagnamiddag geregeld wel eens een partijtje onder de leden. Naarmate we meer speelden, werd dit tijdverdrijf meer en meer au sérieux genomen. Enkele van ons kochten algaauw scheenbeschermers. De bende had dus wel zin naar meer.”



FC Scoutaboe met boven vlnr : Jan Kimpe, Dries Raçon, Wouter Mattelin, Konstant Declair, Wesley Puype, Dries Laleman, Steven Vandecasteele, Tom Cortvriendt en Vincent Decombele. Beneden vlnr : Stijn Vandoesselare, Tim Dickel, Dries Sabbe, Kristof Vandecasteele, Dieter Blomme, Tim Dewerdt en Jeroen Verscheure. (Foto a)

## Gezelligheid

„Na een vriendschappelijke match tegen de Rickvrienden, informeerden we bij hen over hoe en waar we ons konden inschrijven voor een competitie.” Zo gezegd, zo gedaan en op die manier speelde FC Scoutaboe zondag laatstleden

zijn tweede thuismatch. „Veel van ons studeren nog en krijgen dus te maken met examens. Zo gebeurt het dat we af en toe enkele weken op rij spelen om daarna enkele weken stil te liggen. Op die manier krijgen de studenten onder de spelers de kans zich toe te leggen op hun leerstof.”

Voor de groep hoeft het heus niet veel belangrijker te worden. „Deelnemen is nog altijd belangrijker dan winnen en dat zal altijd zo blijven.” Vooral na de match komt dit gezelligheidsaspect duidelijk tot uiting. „Na onze thuismatches gaan we samen met de bezoekende ploeg nakaarten in 't Handelshuis, ons stamcafé. Daar houden we een tombola om toch nog wat geld in het laatje te brengen voor onze ploeg. Deze enige vorm van inkomsten kunnen handig van pas komen, wanneer we de ploeg eens willen trakteren of

om de scheidsrechter te kunnen betalen. Als we onze honger willen stillen, kunnen we terecht bij een andere sponsor van ons, 't Frietgenot,” weet Jan nog.

## Eergevoelig

Toch beschikt de ploeg ook nog over eergevoel, want niet zonder trots kwam ze melden dat twee weken geleden de eerste overwinning geboekt werd. „We wonnen na een spannende wedstrijd met 3-4 van de Essevrienden,” vertellen de Scoutaboe'ers glunderend. En zijn diezelfde Essevrienden niet de toevallige tegenstanders in hun tweede thuismatch ? „Na de nederlaag in onze eerste thuiswedstrijd tegen FC De Burg willen we de smaak van de overwinning nog eens proeven. Met de matchbal die we bij deze tweede thuismatch gekregen hebben van bouwbedrijf Raçon, onze sponsor, kan dat niet mislopen,” lachen de manschappen.

Scoutaboe speelde trouwens 1-1 gelijk in hun thuiswedstrijd tegen de Essevrienden. Afwerker van dienst was Wesley Puype.

(RG)

Voor verdere informatie over FC Scoutaboe : <http://www.scoutaboe.tk>